

**DE FAKKEL**  
WWW.DE-FAKKEL.NL

# ALTIJD GEZELLIG BIJ FAMILIE ZWEMBAD DE FAKKEL

· LICWEIDE · SPEELTOESTELLEN · KINDERBADJES · GAVE GLIJBANEN · VEILIG & SCHOON · SUBTROPISCH BINNENBAD

Familiezwembad de Fakkel:  
Sportlaan 8 - 10, Ridderkerk · T. 0180 - 491122  
WWW.DE-FAKKEL.NL

Onderdeel van  
**SPORTSERVICE RIDDERKERK**

**Buren**  
in de etalage

# BIJZONDERE DORPSGENOTEN

In onze dorpen lopen mensen die opvallen. Omdat ze hun nek uitsteken, ergens voor staan of dingen anders doen dan anderen. In deze editie twee positieve dorpsgenoten. We spreken met David Vogel die zich inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne. En met Evelien Lighthart, die als uitvaartbegeleider buiten de lijntjes denkt.



## Take C'hair hairstylers

Topstylistes Stevy, Milou, Linda & Kaylee vormen samen een gezellig en vaktechnisch team! Zij hebben de Masterclass kleurspecialisten opleiding aan de Academy van Schwarzkopf Professional gevolgd en hiermee onderscheiden wij ons van andere salons. Kleuren kan elke kapper, maar kleuren met behoud van de kwaliteit van het haar is een vak apart! Wij nemen altijd de tijd voor een diagnose van uw haar en combineren dit met uw wensen en de juiste producten. Kwaliteit gegarandeerd!

**Krullenbollen opgelet!**  
Wilt u het beste voor uw krullen? Ervaar dan de krullenbehandeling van Milou! Ze is opgeleid in Morangocut, Devacut, CCI en CC2 en combineert deze technieken op haar eigen manier. Ze werkt krul voor krul, op droog haar en gebruikt curly girl friendly producten. Op [www.instagram.com/nlcurlygirl](http://www.instagram.com/nlcurlygirl) ziet u het verbluffende verschil.

**Inspiratie?**  
Kom snel eens bij ons langs voor gratis en vrijblijvend advies. Wilt u eerst wat voorbeelden zien? Kijk dan eens op onze Facebook en Instagram pagina. U bent van harte welkom met of zonder afspraak. Boeken kan telefonisch of online 24/7 via [www.take-chair.nl](http://www.take-chair.nl)

**Bij ons werken?**  
Onze salon groeit hard! Ben jij die ervaren stylist en misschien onze nieuwe collega? Stuur dan je cv en motivatie naar [p.berghegen@take-chair.nl](mailto:p.berghegen@take-chair.nl) en we nemen contact met je op!

Alleen telefonisch boeken & vol = vol  
Coupe Soleil & knippen €59,-  
Zonder voorkeur kapper, max 25 folies

takechair Take C'hair Ridderkerk **Take C'hair**  
HAIRSTYLERS

Prinses Margrietstraat 58 Ridderkerk - telefoon: 0180-487638 - [www.take-chair.nl](http://www.take-chair.nl) - openingstijden: di 9-18, wo t/m vr 9-20, za 8:30-16:30



## David Vogel vrijwilliger

"Het hoeft liever niet te veel over mijzelf te gaan, maar als het positief bijdraagt aan de organisaties waar ik voor werk is dat altijd mooi". Het is de reactie die David ons gaf op de vraag of wij hem mochten interviewen voor de vierde editie van de Etalage. Het laat direct zien met wat voor persoon wij te maken hebben. Esther, die ook bij dit interview aanwezig was, beschreef het een aantal keer als 'pure naastenliefde'. Misschien dat dat inderdaad wel het meest omvattende woord is. Een gesprek in de opvang in Ridderkerk over verdriet, verbazing en misbruik, maar ook over blijdschap in een periode van oorlog die helaas nog niet ten einde is.

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

"In Oekraïne ben ik constant op mijn hoede. Via een soort 'bommen-app' kijk ik waar de bommen zijn ingeslagen."

Nadat David zijn gesprek heeft afgerond met twee bewoners die graag nog afsluiten met het nemen van een foto, nemen we plaats aan de ronde tafel. Hoewel dit interview met name over de huidige oorlogssituatie in Oekraïne gaat, is het werk voor David hier niet begonnen. Twee jaar geleden werd het verlangen om meer vrijwilligers werk te gaan doen zodanig groot dat hij besloot zijn eigen zaak van de hand te doen. Best een sprong in het diepe, maar David was zelfverzekerd en besloot daarom ook daadwerkelijk direct actie te ondernemen. "Ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en kwam al snel terecht in de hulpgoederen. Voor stichting CRR (Christian Refugee Relief) uit Nieuw-Lekkerland ben ik begonnen met het brengen van hulpgoederen naar Griekenland. Begin dit jaar kwam daar Oekraïne bij." De hulp aan Oekraïne werd direct in gang gezet en binnen een week was er een warehouse opgezet bij de grens in Polen. Al in de tweede week trok David de grens over om ook in het land zelf hulp te bieden. In eerste instantie deed hij dit in Lviv, maar zodra de Russen uit Kiev waren vertrokken besloten ze door te reizen naar de hoofdstad met als hoofddoel hulp te bieden langs de frontlinie.

Het werk van David is dan ook niet zonder risico, maar daar deinst hij niet voor terug. David is met name van het praktische, zoals hij zelf aangeeft. Helpen op locatie is dan ook wat hij wil. Op een vakantie liep hij iemand tegen het lijf die werkt met mobiele hospitaals. Die zijn maar al te hard nodig en dus besluit hij ook hier zijn medewerking aan te verlenen. In Oekraïne worden er meerdere mobiele hospitaals geplaatst op plekken waar hij moet lopen met een

kogelvriest en een helm. Daarnaast is het zaak om constant op je hoede te zijn. David: "Je hebt een soort 'bommen-app' waar je meldingen op kunt zien waar de bommen zijn ingeslagen. Maar, zoals je begrijpt: ze zijn dan al gevallen. De eerste nacht dat je moet slapen is dan ook behoorlijk angstaanjagend. Je moet luisteren hoever er ongeveer een bom van je vandaan neerkomt, maar dat is zo moeilijk in te schatten. Ga je dan wel of niet naar de schuilkamer? De tweede nacht slaap je daarentegen alweer door alles heen. De geluiden 'wennen' zou je bijna zeggen en het werk moet hoe dan ook doorgaan." Samen met andere vrijwilligers en verschillende hulporganisaties reist hij nog regelmatig af naar Oekraïne met hulpgoederen. De hulpgoederen worden afgeleverd bij plaatselijke organisaties die weten waar deze het hardst nodig zijn.

### Vluchtelingen opvang

Ondertussen heeft ook Esther plaats genomen aan de tafel. Er komt nog een hele klas met kinderen binnen die komen kijken hoe het hier is. Esther: "Twee kindjes uit deze klas komen laten zien hoe hun huis eruit ziet. Voor de kindjes heel leuk en ik denk dat het voor de rest van de klas ook goed is om te zien dat de standaard die zij kennen niet voor iedereen geldt." Esther straalt letterlijk liefde uit. Overdreven? Ik denk van niet. De manier waarop zij hier rondloopt, iedereen begroet en kent is fantastisch om te zien. 'Naastenliefde', zoals zij het zo mooi zegt. Dat is dan ook de reden dat ze begonnen is met het opzetten van deze vluchtelingenopvang. 24/7 staat zij klaar voor de mensen die hulp zoeken hier in Nederland. "Zonder de hulp van mijn man en kinderen, stuurgroep